

FAKKELS VAN SUIKER

DAAN HOFMAN



Wordt Daan Hofman de nieuwe Jaap Fisher? De bard die liedjes zong die vele jongeren ooit uit hun hoofd kenden? Het zou erin kunnen zitten, want dit is een zanger/dichter/musicus die werk aflevert dat zich duidelijk onderscheidt van alles wat we dagelijks moeten horen. Zijn muziek en teksten lijken in de verte wat op die van Spinvis (met wie hij ook de voorstelling *Wat kruipt er uit de zee...* heeft gemaakt) maar eerlijk gezegd vind ik het werk van Hofman interessanter. Daarbij komt nog dat hij

een fantastische dictie heeft, alle woorden komen uit zijn mond alsof hij ze zo in je oor zegt. Zijn teksten zijn poëtisch, maar zeker niet aanstellerig, daarvoor vliegen ze elke keer als er een cliché dreigt gelukkig uit de bocht. Komt nog bij dat de muziek ook nukkig is, onvoorspelbaar en toch aantrekkelijk. Een heel bijzonder talent.

Coen de Jonge